

April 2021

Nieuwsbrief

Belangrijke data

3/5 t/m 14/5 Meivakantie

13/5 Hemelvaartsdag

23/5 en 24/5 Pinksteren
Pinkstermaandag vrij

Verjaardagen

13/5 Meester Mosterd sr.

23/5 Meester Jansen

31/5 Juf Van den Bosch

Personeel

Juf Jansen hoopt na de meivakantie weer terug te komen van haar verlof. We zeggen juf Van Wijk die haar heeft vervangen heel hartelijk dank en we zijn blij dat zij ook de laatste weken voor de zomervakantie weer in wil vallen, dan vanwege het zwangerschapsverlof van juf Krooneman!

In het gezin van meester Van Roekel en zijn vrouw is grote blijdschap vanwege de geboorte van een zoon en broertje. Zijn naam is Luuk. Heel hartelijk gefeliciteerd en Gods zegen gewenst!



Op donderdag 29 april werd bij juf Bos-Cornet een kindje geboren, een zoon. Hij krijgt de naam Jochanan. Ook een heel hartelijke felicitatie voor de juf en Herbert en de zegen van de Heere bij de opvoeding.



Geboren

We kregen de volgende geboorteberichten: Familie Van Dam ontving een zoon, hij heeft de naam Niels gekregen. Bij familie Mosterd is ook een zoon geboren, hij heeft de naam Manuel gekregen. En ook bij familie Happel werd een jongen geboren, hij heet Tijmen. En op de valreep nog een bericht: bij familie Verhoeks is ook een jongen geboren, zij noemen hem Boaz. Alle vier de families willen we van harte feliciteren en we wensen de ouders Gods zegen toe bij de opvoeding van hun kinderen!

Koningsdag 2021



Gezelligheid op het plein!

Eindcito en entreetoets

Voor groep 8 waren het vorige week even een paar intensieve dagen: vier morgens alleen maar toetsen maken. Maar de pauzes in de speeltuin zorgden gelukkig wel voor ontspanning. Groep 7 hoopt in juni de entreetoets te maken. Het hoort er allemaal bij maar we weten natuurlijk wel dat de toetsen niet doorslaggevend zijn voor een vervolgadvis, daarvoor kijken we breder én samen met u als ouders naar de kinderen.

Hoofdluis



Momenteel vindt er uiteraard geen controle plaats, maar wel fijn dat u adequaat blijft reageren bij een melding van onze kant. Ziet u hoofdluis of neten bij uw kind, dan is het fijn (zoals ook heel veel gebeurt!) dat u dit aan ons bekend maakt. Als het uw voorkeur heeft kunt u het ook aan mevr. Prinsen melden: 0318-842451 of 06-12454006.

Verkeersexamen

We kunnen u meedelen dat alle leerlingen van groep 8 geslaagd zijn voor het verkeersexamen. Allemaal heel hartelijk gefeliciteerd!

Het praktisch verkeersexamen is D.V. op maandag 7 juni, zet hem op groep 8, zodat weer iedereen slaagt!



GGD

Nog dit schooljaar begint de GGD weer met de screening van de basisschoolleerlingen van 5/6 en 10/11 jaar. Ze doen dit met in achtname van de geldende maatregelen. De ouders van de kinderen die het betreft horen binnenkort meer.

Dodenherdenking op 4 mei

De dodenherdenking op 4 mei zal ook dit jaar helaas niet op de wijze gebeuren zoals we dat gewend waren. Wel zullen twee leerlingen van onze school een krans leggen onder begeleiding van juf Fraanje. De leerlingen zijn Hanna Waaijberg en Silvan van Laar. Een hele eer om dit te mogen doen! In de eerstvolgende Habo'er zullen ook gedichten over de Tweede Wereldoorlog worden afgedrukt van twee leerlingen uit groep 8.

Het is goed om met elkaar te herdenken hoe, vaak nog heel jonge, moedige mensen hun leven op het spel hebben gezet voor onze vrijheid!

Coronaklachten/quarantaine/positief getest...wat nu?

We willen nogmaals uw aandacht vestigen op de mail die u op 19 april hebt gekregen. We horen het graag zo snel mogelijk **van ú** als uw kind niet naar school kan komen omdat dan gelijk het nodige geregeld kan worden. De GGD meldt het nogal eens wat laat. Bij voorbaat dank!

Tenslotte

De komende twee weken hebben we meivakantie. Daarin valt dit jaar ook de Hemelvaartsdag. De Heere Jezus heeft zijn werk op aarde volbracht en keert terug naar Zijn Vader in de hemel, van waaruit wij Hem ook weer terugverwachten. Hierover is aan de kinderen verteld en we zingen er ook van:

*Elf mannen staan bijeen, zij
kijken naar omhoog, daar
gaat hun Meester heen, nu is
Hij uit het oog.
Zij zien twee eng'len staan,
die zeggen: 'Kijk niet meer,
Uw Heer' is heengegaan,
maar eens dan komt Hij
weer!'*



Allen een fijne vakantie gewenst en we hopen elkaar D.V. weer te zien op 17 mei!


Met vriendelijke groet,
namens de collega's,
E. Mosterd